UNIT 2. PERSONAL INFORMATION

I/ vocabulary

- -address /əˈdrɛs/ (n) địa chỉ
- appear /əˈpɪər/ (v) xuất hiện
- birthday / b ${
 m sr}\theta$ de ${
 m i}/(n)$ sinh nhật
- calendar / kæləndər/ (n) lịch, tờ lịch
- call /kɔl/ (v) gọi, gọi điện thoại
- date /deɪt/ (n) ngày (trong tháng)
- except /ıkˈsɛpt/ (v) ngoại trừ
- finish / finis/ (v) kết thúc, hoàn thành
- invite /ın'vaɪt/ (v) mòi
- join /dʒɔɪn/ (v) tham gia
- fun /fʌn/ (adj/noun) vui, cuộc vui
- moment / 'moument/ (n) khoảnh khắc, chốc lát
- nervous /nɜrvəs/ (adj) lo lắng, hồi hộp
- party / parti/ (n) bữa tiệc
- worried / warid/ (adj) lo lắng
- telephone directory (n) danh bạ điện thoại
- be back (v) trở về

- be out (v) ra ngoài
- talk about sth (v) nói về điều gì
- guest (n) khách mời
- don't be late : đừng đến trễ
- Month $/m \wedge n \theta / (n)$ tháng
- January / ˈdʒænjuəri/ (n) tháng một
- February / februəri/ (n) tháng hai
- March /maːtʃ/ (n) tháng ba
- April / eiprəl/ (n) tháng tư
- May /meɪ/ (n) tháng năm
- June /dʒuːn/ (n) tháng sáu
- July /dʒuˈlaɪ/ (n) tháng bảy
- August /ˈɔːgəst / (n) tháng tám
- September /sep tembə(r)/ (n) tháng chín
- October /pk təubə(r)/ (n) tháng mười
- November /nəv 'vembə(r)/(n) tháng mười một
- December /dı sembə(r)/ (n) tháng mười hai

II/ remember:

1/. Ordinal numbers: Số thứ tự.

Ngoài các số thứ tự hạng nhất/ thứ nhất: first, thứ nhì: second, thứ ba: third:các số thứ tự khác được tạo thành bằng cách thêm "th" vào số đếm (cardinal number)

Ex: four - fourth (thứ tư), Six - sixth (thứ sáu)

Notes:

- a) Từ nine phải bỏ -e trước khi thêm "'-th": ninth (thứ chín)
- b) Các số đếm tận cùng là -ve. ta đổi -ve thành f rồi mới thêm "-th".

Ex: twelve twelfth . Five -> fifth

c) Các số đếm chỉ chục (mươi) như: twenty (20). thirty (30) ... ta đổi -y thành i rồi thêm "-eth". đọc là: /30 /

Ex: twenty - twentieth

forty -> fortieth

2. Saying the Dates. (Nói Ngày tháng năm)

- 2.1/ Muốn nói ngày tháng, ta dùng số thứ tự (ordinal numbers) theo 2 cách sau:
- a) Tháng trước ngày sau.

Ex: January the first (Ngày 1 tháng giêng)

June the thirtieth (Ngày 30 tháng sáu)

May the fourteenth (Ngày 14 tháng năm)

b) Ngày trước tháng sau.

Ex: The first of January (Ngày 1 tháng giêng)

The thirtieth of June (Ngày 30 tháng sáu)

The fourteenth of May (Ngày 14 tháng năm)

3. The simple future tense. (Thì tương lai đơn)

A. Form: (Dang)

Thì tương lai đơn được tạo bởi động từ hình thái Will hoặc Shall với động từ chính ở dạng nguyên mẫu không có To (bare infinitive)

Shall dùng với chủ ngữ I/ We. Will dùng với các chủ ngữ còn lại.

Tuy nhiên, ngày nay Will được dùng cho tất cả các chủ ngữ, nhất là trong văn nói.

Ex: We shall go there. They will go with us.

(Chúng ta sẽ đi đến đó. Họ sẽ đi với chúng ta)

Dạng rút gọn:

I will/shall = I'll / It will = It'll

You will = You'll / We will/ shall = We'll

He will = He'll / They will = They'll

She will = She'll/

B. Use: (Cách dùng)

Thi tương lai đơn được dùng để diễn tả:

a. Sự việc xảy ra trong tương lai (không chắc chắn). Trong câu thường có từ chỉ thời gian: tomorrow (ngày mai), tonight (tối nay), next week/ month/ year... (tuần tới/ tháng tới/ năm tới.

Ex: He'll go to Da lat next year.

b) Tiên đoán sư việc trong tương lai. Ex: It will be sunny tomorrow. (Ngày mai trời có nắng.)

c) Ngoài cách dùng thông thường trên, will và shall còn được dùng:

(1) Will: diễn tả.

a/ Ouyết định lúc nói.

Ex: A: The telephone is ringing. (Điệu thoại reo kìa)

B: Ok. I'll answer it. (Được rồi đẽ tôi trả lời cho.)

b/ Lời hứa.

Ex: I'll buy you a bicycle for your birthday.

(Tôi sẽ mua cho bạn chiếc xe đạp vào ngày sinh nhật.)

c/ Lời mời hay yêu cầu ai làm gì với Will you ...?

Ex: Will you come and have dinner with us tonight?

(Mời bạn đến dùng cơm với chúng tôi tối nay nhé?)

Will you open the window, please?

(Xin vui lòng mở giùm cưả số?)

d/ Môt dư đinh.

E: I'll buy that car = I intend to buy that car.

(Tôi sẽ mua chiếc xe đó.)

(2)Shall: Diễn tả.

a/Lời đề nghị ai cùng làm với shall we ...?

Ex: Shall we go to the cinema tonight?

(Tối nay chúng ta đi xem phim nhé?)

b/ Lời đề nghi giúp ai với shall I ...?

Ex: Shall I carry one of your bags?

(Để tối xách dùm bạn một cái túi nhé?. Would you like....?

"Would you like...?" là một cách hỏi lịch sự. Sau "Would you like" là động từ nguyên mẫu to-V hay một danh từ.

Would you like + to V?

Would you like + Noun?

Đã trả lời chấp nhận: Yes, I would hoặc Yes, I'd love to

Để trả lời từ chối: I'm sorry. I can't hoặc I would love to but

|||/. A Supply the correct tense or form of the verb in brackets.

1.	He often	(go) to school on foot
2	T4	(main) years hand navy

- 2. It(rain) very hard now. 3. The sun(give) us light.
- 4. Look! A man(run) after the train.
- 5. She(go) to school everyday.
- 6. Bad students never(work) hard.
- 7. I always(meet) him on the corner of this street.

8. Where You(go) now? – I(go) to the theater. 9. He(not do) morning exercises regularly. 10 he(do) morning exercises now? B. Using cue word to make a meaningful sentences. 1. What / your/ number/, Hoa?/ is/ telephone
2. the/ think/ will/ free/ at/ weekend./ I/ be/ I
3. Nam?/ we/ at/ school,/ can/ meet/ the
4. back?/ when/ you/ do/ think/ will/ Hoa/ be
5. call/ will/ you/ in/ evening./ I/ again/ the
6. July./ birth/ my/ of/ is/ 12th/ date
7. birthday./ on./ is/ Mai/ having/ party/ her/ a
8. you/ hope/ will/ and/ come/ join/ fun./ I/ the/ in
C. Read the paragrapg carefully and then answer the questions. Our neighbor, Mr Duong, will sail from Cam Ranh tomorrow. We will meet him at the harbor early in the morning. He will be in his small boat, Lac Viet. Lac Viet is a famous little boat. Mr Duong will live at 8 o'clock, so we will have a lot of time. We will see his boat and then we will say goodbye to him. He will be away for two months. We are very proud of him. He will take part in an important race across the Atlantic. Questions. 1. Who will you meet at Cam Ranh Harbor early tomorrow morning?
2. Where will he be?3. What time will he leave?
4. Will you say goodbye to him or will you travel with him? 5. What will he take part in?
D Put the verb in brackets in the correct form or tense 1. Would you like something to drink? (have) 2. You don't have to phone him. He soon. (come) 3. Come and play a game of tennis. – What time we? (meet) 4. Please keep quiet. I (study) E. Read this passage and fill each gap with only one word. A year, or a calendar year form 1 January to 31 December, has 365 or 366 days, which are divided into twelve (1) The (2) month of the year is January and the last month is (3) February has twenty-eight days, but in a (4) year, it has twenty-nine days. April, June, September and November have thirty days. All the rest have thirty-one (5)

F. Read the text then answer the question.

Trung is a student in class 7A. His full name is Pham Quoc Trung. He is 13 years old now but he will be 14 on his next birthday. Trung lives with his parents at 34 Nguyen Trai street. Trung's house isn't large but it's very comfortable. It has a bright livingroom, two lovely bedrooms and a large modern bathrooms and kitchen. There is a small yard in front of his house. Trung's mother grows flowers on the left of the yard.

- 1. What does Trung do?
- 2. Is he in class 7D?
- 3. What's his family name?
- 4. How many rooms are there in his house?
- 5. Is Trung's house big?

5. Is Truing's house org:
6. Are there any flowers in the yard?
G. Rewrite these following sentences keep meaning as the root one.
1. How much does this book cost?
How much
2. How heavy is this parcel?
What
3. How tall are you?
What
4. How much is this book?
What is?
5. How heavy is the chicken?
What?
6. What is the price of this cap?
How much?
7. Would you like to go to the zoo with me?
How
about
?
8. Shall we go to the zoo?
Let's
9. Why don't we listen to music tonight?
How about?
10. How much is this dictionary?
How much does?
H. Supply the correct form of the verbs in the brackets.
1. There (not be)any water in the bottle.
2 your sister (read)a book now?
3. Lan often (do)aerobics after school.
4. She (visit) Da Lat this summer vacation.
5. I hope It (rain) soon.
6. I promise I (not do)that again.
7. Look! She (skip) out side.

8. Every day, Lan (walk)to school.				
9. What you (do) tonight?				
10. He (be) a famous singer somedays.				
I. Read and answer the questions.				
I am Lan. I live with my parents at 36 Ngo Quyen Street, Da Nang. I am in class 7B. I am not a new member. I know all my classmates. They are very friendly and cheerful. And my school, I am sure you want to know about it. Compared with the biggest school in the city, our school is not as big, but it is bigger than many other schools. It has over 1,500 students. I am happy. I have a lot of interesting things to do with my schoolmate. 1. Who does Lan live with?				
2. What is her home address?				
3. What does she think of her classmate?				
4. How many students are there in her school?				
5. Why is Lan happy?				
·				